

Hembygdsalmanackan 1998



Utsikt från Råglandaberget över Tidafors, Molkom.

Gott Nytt År önskar hembygdsföreningen och företagen i Molkom

Nyeds Hembygdsförening

Ordföranden har ordet..

Återigen har ett nytt verksamhetsår nått sitt slut. Ett år med en stor verksamhet på grund av att ett omfattande arbete med föremålsinventering, märkning och dataregistrering av föreningens alla föremål har påbörjats. Ett arbete som för medlemmar och Alu-anställda kommer att ta flera år i anspråk, då föreningen har en mycket omfattande samling av föremål.

Sågbyggnaden har under året färdigställts med dörrar och ramp, samt målning och kommer att invigas under 1998.

Under året har också en bussresa till Lesjöfors anordnats.

Dessutom fick föreningen förtroendet att stå som

arrangör för Värmlands Hembygdsförbunds höstmöte. Förutom denna verksamhet har som vanligt sommarens aktiviteter med caféverksamhet, utställningar, temadagar, logdanser med mera hållits.

Ett nytt sommarprogram för 1998 är under planering och kommer att utsändas till alla hushåll under våren.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och alu - anställda som bidragit till att årets verksamhet kunde genomföras.

Föreningen tackar dessutom ortens företag som gör det möjligt att till hela bygden kunna förmedla denna almanacka.



Hembygdsgården i Upprud.

Vi önskar alla medlemmar och Nyedsbor ett riktigt Gott Nytt År och hoppas att alla någon gång under året får möjlighet att delta i vår verksamhet och samtidigt besöka vår vackra hembygdsgård.

Nils Andersson

Ordförande

i Nyeds Hembygdsförening

Denna almanacka kan köpas hos hembygdsföreningen, tel: 0553 - 104 88.



Tidafors IF - 40-års jubilar. Tidafors IF bildades 1958 med främst ishockey på programmet. Fram till 1969 deltog man i seniorspel i hockey där man även vann serien något år. Från 1978 har man utöver ungdomsverksamheten bedrivit den populära hockey - bockeyn. Under året 40 - års jubilerar föreningen och i samband med detta invigs även den nybyggda tillbyggnaden med dusch, bastu, omklädningsrum och styrketräningslokal.

Bilden är tagen 1964 i båsset följer spelarna med spänning matchen som spelas mot Tumba. Frv Bosse Gewert, Stig Jansson, Roland Karlsson, Staffan Olsson, Gunnar Olsson, Ulrik Eriksson, Leif Eriksson. Stående Arne Sundström (lagl.), Morgan Olsson.



Hantverk och kultur Det finns mycket hantverk i bygden. Keramik, vävda alster, näverslöjd, ting av trä, tillverkning av dockor, knivar, tittskåp, akvarellmålning med mera växer fram ur duktiga hantverkarens händer. Föreningen Handkraft är ett exempel på en livaktig förening med ett 20-tal medlemmar som har egen försäljningslokal. Föreningen firade under föregående 15 år. Kulturen vurmar Hembygdsföreningen och Studieförbundet Vuxenskolan för. De arrangerar bland annat visning, temadagar och utbildning i olika slags hantverk. Nämnas kan göras att studieförbundet under förra året hade 30 - års jubileum medan hembygdsföreningen kommande år firar jämna år. Foto taget 1918 och visar prästgårdens kök, där man arbetar med ystning.



Acksjöns skola. Bild från Acksjöns skola som det såg ut på 1920-talet. Folkskolelärarinnan Signe Österlund poserar med skolbarnen framför skolbyggnaden.

Året 1997 skrivs in som ett historiskt år i Acksjön. Då invigdes Acksjöns skolmuseum, där en autentisk miljö har byggts upp med tidsenligt möblemang och ett med ett rikt urval av dåtidens läromedel.



IF Nyedshov 70-års jubilerar. Under året firar föreningen IF Nyedshov / Lindfors 70 - årsjubileum. Föreningen bildades 1928 med fotboll och ishockey som aktiviteter, en tid hade man även skidor på programmet. I dag bedriver Nyedshov/Lindfors verksamhet både inom fotboll och ishockey med ungdoms- och seniorspel där ett 150-tal aktiva deltar. Jubileet kommer att firas under hela året med ett flertal aktiviteter, bland annat kommer en Fotbollens Dag att arrangeras. Bilden visar en match på Åsvallen, årtalet är 1931.



Molkoms Brandkår. Molkoms nuvarande brandstation har firat 30-års jubileum. På den här bilden från 1941 visas hur den tidens brandbil med mannar såg ut inför en utryckning.



Julmarknad på Solhälla. Under november och december arrangeras såväl Köpmannaföreningens "skylttramp" i Molkom som ett flertal julmarknader runtom i bygden. Bilden visar en marknad i luci tid på Solhälla, årtal 1928.