

Hembygdsalmanackan 1999



Gott Nytt År önskar hembygdsföreningen och företagen i Molkom

Nyeds Hembygdsförening



Hembygdsgården i Upperud.

Ordföranden har ordet..

Det år som nu gått, har präglats av det fortsatta arbetet med föremålsinventering och märkning samt dataregistrering. Cirka 1200 föremål är nu märkta och dataregistrerade.

Under detta arbete har bland annat rättegångshandlingar från både 1600 och 1700 talet upptäckts. Handlingar där tvister mellan brukspatroner och övrig allmoge i våre bygder redovisas.

Årets stora nyhet var när vi i augusti kunde inviga vår fina bagarstuga. Den tidigare vävstuga inreddes med en riktig stekugn, inköpt från Hammarstrand i Jämtland. Bakkbord tillverkades, vatten och-avlopp och övrig inredning installerades.

Bagarstugan har under hösten använts flitigt, inte minst av våra egna medlemmar för föreningens tunnbrödsbak, utan även av andra i bygden intresserade, som för en billig peng kan hyra densamma.

En livlig verksamhet har även förekommit under året i hantverkshuset (Dahlgrensgården) med bla vävning, textilutställning m.m Övrig verksamhet med utställningar, mids.firande, söndagsöppet med temadagar, logdanser m.m har hållits. En bussresa med 42 deltagare till Borgviks museum och kyrka har anordnats.

Ett nytt sommarprogram för 1999 är under planering och kommer att utsändas till alla hushåll under våren.

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar och alu - anställda som bidragit till att årets verksamhet kunde genomföras.

Föreningen tackar dessutom ortens företag som gör det möjligt att till hela bygden kunna förmedla denna almanacka.

Vi önskar alla medlemmar och Nyedsbor ett riktigt Gott Nytt År och hoppas att alla någon gång under året får möjlighet att delta i vår verksamhet och samtidigt besöka vår vackra hembygdsgård. Framförallt när vi under året kommer att fira föreningens 70-åriga tillvaro.

Denna almanacka kan köpas hos hembygdsföreningen, tel: 0553 - 104 88.

Uthyrning av bagarstugan: Stig Larsson 0553 - 410 29
" övr. lokaler: Knut Lundström 0553 - 104 88

Nils Andersson

Ordförande

i Nyeds Hembygdsförening



Taxi med gengas. Under krigsåren -40 - 45 fanns inte bensin tillgå, alternativet var gengasaggregat som sattes på bilarna. De eldades med kol eller björkved som sågades i små klossar. Chauffören tände eld på morgonen och fick ordentligt fyr med hjälp av en fläkt. Aggregatet behövdes fyllas på med jämna mellanrum, säckar med bränsle sågs och transporterades ofta på takräcket. Taxichauffören på bilden är Birger Karlsson, Bergstorp, Norum - årtal 1942.



Blombackatåget. Blombackatåget på väg in till Lindfors station, i lasten har man ställinor från Blombacka Bruk. Loket togs om hand för ett par års sedan genom Hembygdsföreningens försorg och har totalrenoverats. Samtidigt med renoveringen av loket lade föreningen en smalspårig järnväg på hembygdsområdet. Några vagnar har även iordningställt och tågsetet trafikerar nu banan på beställning och vid Hembygdsföreningens temadagar. Bilden tagen i mitten av 40-talet. Frv. Gustav Hugo Nyvall, Gösta Andersson.



Söndagsutflykt med bilen Ett sällskap från Molkom på väg till någon tillställning. Bilen, en T-ford från 1922 är blankputsad och vid ratten sitter en kvinna. Historien förtäljer inte om det var hon som efter fotograferingen körde bilen eller ej, vid denna tid var det mycket få kvinnor som körde bil. Bilden är tagen 1925 utanför Einar Erikssons fastighet "Björke", Mejerivägen 2. Frv. Greta Eriksson, Maja Lindvall, Olga Bergman - Winqvist, Maja Eriksson, Gunnar Eriksson, Anders Westlund.



Byggnation - viadukt. Arbeten vid Storgatan med att bröt, sprängde ur och transporterade bort sten i samband med att järnvägsviadukten byggdes, häst och kärra används som transportmedel. Bilden är tagen 1931. Frv. Hilding Larsson, Karl Gewert, (?), Hilding Marcus, Karl Haglund, Hake Edholm.

Under 1998 har banverket bland annat bytt slipers, (från trä till cement), helsvetsat rälsen, doserat spåret för att anpassa till framtidens utökade godstrafik genom Molkom.



Höstlek vid prästgården. Att få åka med i skottkärra som barn är alltid spännande. Bilden visar höstlek utanför Älvsbacka prästgård. Einar Börjesson, präst i Älvsbacka rattar tråkärren med barnen - årtal 1924.



Stationsgatan. Stationsgatan på 50-talet. Liv och rörelse, många fordon längs vägen. Fastigheterna på vänster sida fungerar också idag som butikslokaler. I första huset finns idag Atelje Znitt, sömnadsateljé och tygaffär, lite längre upp på gatan, Molkoms Järn, järnvarubutik med brett sortiment. Bilden är tagen i början av 50-talet, frv. Verner Andersson, Grimsås (kusin t Guy Carlsson), Johan Persson (Bror t Liva Larsson), i bilen Valdemar Larsson.